

haastig weer, terwijl hij, zoolang  
voor de inkt gebruikte, die hem  
zicht liep).

«Dan bedoelen de woorden geen  
jou», zei de Koning, glimlachend de  
kijkend. Er heerschte een doodsche stilte.

«Dat was een aardigheid!» ging de Koning  
beleedigden toon voort, en terstond lachten.

«Laat nu de jury zich terugtrekken  
besluit te overwègen», zei de Koning  
zooveelste maal.

«Neen, neen!» zei de Koningin. «De  
vonnis — dan de uitspraak der jury».

«Onzin en mallepraat!» zei Alice luid  
beeld je, eerst het vonnis!»

«Hou je mond!» riep de Koningin, vuurzaam.

«Ik wil mijn mond niet houden!» zei Alice.

«Haar hoofd af!» gilte de Koningin, zoo  
ze kon. Niemand verroerde zich.

«Wie geeft er iets om jou?» zei Alice  
nu haar natuurlijke grootte herkegen). «Jullie  
niets anders als een pak kaarten!»

Bij deze woorden stoof het gansche pak  
hoog en kwam op haar neervliegen. Ze  
lichten kreet, half van schrik en half van  
138



HET GANSCHÉ PAK STOOF OM HOOG EN  
KWAM OP HAAR NEERVLIËGEN